

4 en 5 mei

Op 4 worden de doden uit de Tweede Wereldoorlog herdacht en op 5 mei wordt de vrijheid gevierd.



Toelichting

- Ja
- Het leven mag gevierd worden. Evenals de mensen die een bijzondere taak hebben gehad en hierbij het leven hebben verloren. Blijf met respect aan hen denken. Dit is vrijheid!!!!
- Nee
- Is de verjaardag van mijn echtgenote.
 - Voor de doden heeft het geen zin meer.



Ja, meerdere malen heb ik verhalen gehoord

- 1 (2x)
- Heb mijn hele leven hier bij stil gestaan.
- Ken niemand met deze verhalen
- Vader in concentratiekamp Amersfoort, echter er werd niet over gesproken
- Wel van Britse oorlogsveteraan
- Zelf meegemaakt